

ugeavisen ODENSE

 facebook.dk/ugeavisenodense

Tirsdag den 17. juli 2018 26. årgang. Nr. 29

FOKUS PÅ UDELIV



Vigelsø ligger ved indsejlingen til Odense Havn, så der kan komme nogle store gæster forbi.
Foto: Klaus Knakkegaard

Vigelsø: Et gratis getaway

En lille times sejlads fra Odense ligger en ubeboet ø og venter på at give dig ro, oplevelser og mentale åbenbagringer. Velkommen til Vigelsø.

Ø-LIV

Klaus Knakkegaard
klkn@pindleodense.dk

Det er lyden af havet, der vækker os. Altså livet på, i og omkring havet og ikke havet i sig selv. For der er vindstille, at vandoverfladen ikke giver en lyd fra sig.

Natten har egentlig været fin. En smule kold, fordi termotæppet, der skulle have fungeret som liggeunderlag aldrig nåede med i rygsækken, men bortset fra det, har natten været fin. Og den kolde nat er glemt i samme sekund, teltdugen lynes ned.

Vandspejlet ligger som forventet ubrudt. Solen slår smut på den blanke overfla-

de, og en gruppe fugle svæver ubesværet foran himlens få skyer. Hvis dette syn ikke kan gøre dig lykkelig, er du svært deprimeret. Det er udsigten til uspoleret natur, og det er udsigten til ugeneret ro.

132 hektar for dig selv

Vi befinder os på Vigelsø – en ubeboet ø en lille times sejl-tur nord for Odense – afhængig af motorkraft. Med sine 132 hektar er det den største ø i Odense Fjord, og uden at have besøgt andre øer i fjorden, tør jeg næsten garantere, at dette også er den største målt på oplevelser.

Øen er som sagt ubeboet, men frit tilgængeligt for alle. Et gratis getaway for folk, der

elsker ro, natur eller fugleliv. Og selv om vi umiddelbart ikke mødte andre både eller kajaker på vej herud, så afslører en røgsøjle, at vi ikke er helt alene. Et par hundrede meter fra os stiger den op som et tegn på, at morgenkaffen er ved at være klar.

Gasblus giver varmt vand

Det er den også hos os. Vores gasblus har sørget for varmt vand på under fem minutter, og selv baristaens håndplukkede bønner ristet på en bund af bladguld kan ikke hamle op med min discountmorgenkaffe brygget i naturen. Den påstand står jeg på mål for en hvilken som helst dag.

Vigelsø er ganske vist fjordens største, som nævnt tidligere, men den er som sådan ikke stor.

Selv begynder-vandrere vil ikke have de store problemer med at gå de cirka 2,5 kilometer øen rundt. Men undervurder ikke øen – den rummer masser af oplevelser for selv de erfarne friluftsmennesker. Hvad den mangle i kilometer, har den i indhold.

Syd forbudt for mennesker

Det finder vi ud af efter morgenkaffen, da vi når den sydlige del af øen. Det vil sige, at det faktisk er midterdelen af øen, fordi selve sydøen er forbudt område for menne-

sker året rundt. Det skyldes, at området er yngleplads for en del sjældne fugle og dermed kategoriseret som fuglebeskyttelsesområde og en del af vildtreservatet i Odense Fjord.

Det betyder dog ikke, at du ikke kan få glæde af at se på dyrelivet.

Kig på fugle

Øen er nemlig også hjemsted for Naturskolen og flere opsatte udkigsposter med oversigtskort over de forskellige fugle i fjorden. Der er masser af muligheder for at blive klogere som amatørornitolog.

Vi runder Naturskolens gule bygning midt på øen,

følger en stribe skilte, der i et noget andet målestoksforhold forklarer hele vores solsystem, vi smutter forbi nabolejren, der glædeligt svarer vores hilsen, inden vi rammer vores egen lejr.

Vi har været af sted i under 24 timer, og hjemrejsen tager os mindre end én.

Alligevel sidder oplevelsen i kroppen selv måneder efter, hvor jeg skriver dette.

Når naturen åbenbarer sig, afslører den ikke blot nye sider af sig selv, men også af dig. Den påstand står jeg også gerne på mål for hvilken som helst dag.

Som kom du bare ud i det fri.

Det er lige derude.



Det kræver en form for båd
at komme til Vigelsø. Om
sommeren er det dog muligt
at tage en færge til øen. Foto:
Klaus Knakkegaard



Fuglelivet på Vigelsø er i særklasse: Foto: Klaus Knakkegaard